



Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 9 augustus 2020
Achtste zondag van de zomer

'Gaandeweg, de reis van donker naar licht'

Predikant: ds. A. Sneep, Amstelveen

Organist: Dirk Out

10.00-10.15 Orgelspel: Andantino in g van César Franck (1822-1890)

Welkom, aansteken van de kaarsen

Allen gaan staan

Bemoediging en groet, drempelgebed

Psalm 54 vers 1 en 2 (t. Muus Jacobse, m. Genève 1562)

1 O God, verlos mij door uw naam!
O Heer, neem mijn gebed ter ore!
Verschijn met kracht en wil mij horen!
Verschaf mij recht! U roep ik aan!
Want vreemden smeedden een complot
en hebben hun hand opgeheven.
Zij staan mij met geweld naar 't leven,
erkennen God noch zijn gebod.

2 God is mijn hulp, Hij is getrouw.
Het is de Heer die mij blijft schragen,
die ze verdelgt wie mij belagen,
breekt wie mij brengen in het nauw.
Ja, Hij zag mijn benauwdheid aan,
ik vrees niet meer voor mijn vijanden.
O God, ontvang mijn offeranden!
O Heer, geprezen zij uw naam!

Allen gaan zitten

Evangelielezing: Mattheus 14 : 22 - 33

22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. ²³Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. ²⁴De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. ²⁵Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. ²⁶Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: 'Een spook!' en schreeuwden het uit van angst. ²⁷Meteen sprak Jezus hen aan: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!' ²⁸Petrus antwoordde: 'Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.' ²⁹Hij zei: 'Kom!' Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. ³⁰Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: 'Heer, red me!' ³¹Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?' ³²Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. ³³In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: 'U bent werkelijk Gods Zoon!'

Stilte en muziek: 'Liebster Jesu, wie sind hier' BWV 731 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Korte overdenking

Stilte en muziek: Andante, KV 616 van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Gezang 274 vers 1, 2 en 3 (t. Hanna Lam, m. Wim Kloppenburg)

1 Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Uit de gemeente

Voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader

lied 869 vers 1, 5 en 6 (t. Johan Jakob Schütz, vert. Ad den Besten, m. Johann Crüger)

1 Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

5 Wie alle troost ontberen moet
en wien geen mens kan helpen,
houd moed, – God zal met overvloed
van heil u overstelpen.
Hij buigt zich over het bestaan
van hen die door de diepten gaan.
Geef onze God de ere!

6 Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezing
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijd u zeer!
Geef onze God de ere!

Allen gaan staan

Zegen, gevolgd door op het orgel gespeelde melodie 'Amen': Gezang 431B



Orgelspel: Uit Watermusic: Hornpipe van Georg Friedrich Händel (1685-1759)

U kunt op aanwijzingen van de coördinatoren de kerk verlaten.

Korte vieringen op zomervrijdagen omlijst door muziek

De vieringen hebben als thema 'Gaandeweg, de reis van donker naar licht...'

Komende vieringen:

16 aug ds. S.M.A. Wevers – van der Feltz uit Gorssel

23 aug Ds. L.J.Th. Heuvelman

30 aug Ds. L.J.Th. Heuvelman

Vergeet u zich niet aan te melden voor de komende vieringen liefst via de scipio-app of anders via Hilleke van Dijk bereikbaar op woensdag of donderdagavond tussen 19.00-20.00 uur telefoonnummer 06-14055011. Alvast hartelijk dank.

Uitgangscollecte is bestemd voor Kerk in Actie

Diaconie bestemming voor Roemenie

Kerk bestemming renovatie Stiltekapel

Website-pagina www.pkn-naarden.nl